

Tekst en foto's: Carla en Kees Witvliet

'Seehoppen'

"Im Weissen Rössl am Wolfgangsee", ligt het aan deze romantische melodie die in onze hoofden speelt of aan het water dat frisser en blauwer lijkt dan elders? Aan de ligstoelen op de oever die mediterrane en luxueuze ogen of aan de badgasten die wegdoezelen met een drankje in de hand? We staan met beide voeten op Oostenrijkse grond maar het wauwgevoel kent geen grenzen!



Wolfgangsee: levend schilderij

De Wolfgangsee is het paradepaardje van het Salzkammergut. Op Seeterrassencamping Ried treffen we een droomplekje voor onze VanTourer. Vanuit onze luie stoel ontwaren we het meer, omringd door bergen, als een levend schilderij voor ons. Soms valt alles op een plek samen, kampeerstekjes waar je niet meer weg wilt.

Onze fietsen hebben we niet voor niets mee, dus hoogste tijd voor een ontdekkingsstocht! Na een smakelijk ontbijt, fietsen we één kilometer naar de aanlegsteiger van een veerdienst. Zo varen we, compleet met fiets, naar St. Gilgen, een stadje op het westelijkste puntje van de Wolfgangsee. Aan dek, genietend van een espresso, schrikken we op. Wat is dat nou,

een wolk? Maar nee, het is een parapenter die de kortstondige zonsverduistering veroorzaakt. De schermvlieger zweeft vanaf de berg rustig naar beneden. Ons vaartochtje eindigt na zo'n twintig minuten en we stappen aan wal in het toeristische Sankt Gilgen. Dit stadje beroept zich graag op het feit dat Mozarts moeder hier in 1720 het levenslicht zag.

1. Doorkijkje op Wolfgangsee.

2. Romantische panorama's in overvloed

3. VanTourer am Wolfgangsee